



*Lars Kristenson (1879-1953), pastor och amatörmålare.*

## **Han gjorde fondmålningen i Åsgarns kapell**

Vem är egentligen konstnären som gjort fondmålningen i Åsgarns kapell? I en historik om kapellet, sammanställd av Gustaf Rönqvist år 1981, uppges att det var en *"evangelist Kristensson från Östervåla"* som målade den omkring 1935-37.

Min efterforskning visar att denne "evangelist Kristensson" torde vara identisk med pastor Lars Kristenson, åren 1927-36 verksam i Österfärnebo baptistförsamling. Han var född den 24 januari 1879 i Mattmar i Jämtland. Föräldrarna var bönder.

Lars Kristenson genomgick teknikerskola i Stockholm och Betelseminariet 1906-09. År 1910 gifte han sig med Märta Kristina Svelander (1886-1968) från Oviken. Makarna fick fyra barn.

Åren 1910-14 var Lars Kristenson verksam som pastor i Oviken i Jämtland och därefter i Myssjö 1915-18 och Kälarne 1918-19. I början av 1920-talet åkte han på studieresor till Spanien, Egypten och Palestina.

År 1926 tillträdde han en tjänst som pastor i Österfärnebo Baptistförsamling och blev kvar där till 1936 med undantag för en kortare sejour i Uppsala.



*Kvarnruinen i Gysinge. Målning av Lars Kristenson.*

Lars Kristenson var vegetarian, vilket fortfarande var ganska ovanligt på hans tid och det väckte därför viss uppmärksamhet på de platser där han tjänstgjorde.

En stor del av sin fritid ägnade Lars Kristenson åt målning. Företrädesvis målade han naturmotiv från exempelvis Jämtland, Österfärnebo och Gysinge, men också en del religiösa motiv. Ett av de senare är fondmålningen i Åsgarns kapell, tillkommen under hans pastorstid i Österfärnebo på 1930-talet.

Lars Kristenson avled i Uppsala den 23 mars 1953 och är gravsatt på kyrkogården i Svenstavik, Jämtland.

© Lars Östlund 2016